

# geleid bezoek aan het Kasteel van Loppem



**ZATERDAG 6 JUNI 2026 | 14.30 uur**

**vertrek carpoolparking Veurne 13.45**

In navolging van de voordracht van Werner Peene over het archief van de familie van Caloen, organiseren we een bezoek mét gids aan het Kasteel van Loppem. Het kasteel is een waar totaal kunstwerk. Architectuur en interieur zijn gelijktijdig ontworpen en als geheel bewaard gebleven. Let op het kunstige houtsnijwerk van de trap, de speciaal ontworpen deurklinken en vloertegels of op de muurschilderingen met onderschriften van Guido Gezelle.

Tegelijk maak je kennis met het dagelijks leven van de bewoners in hun zomerverblijf. Naast de imposante hal en de statige salons zie je ook de keukens en de familiekapel.

Het kasteel herbergt een indrukwekkende kunstcollectie daterend vanaf de vroege middeleeuwen tot het begin van de 20ste eeuw. Naast de talrijke schilderijen maken we kennis met een heel bijzondere collectie oude beeldhouwwerken. Men kan er tevens op verkenning naar kunst uit Azië en Afrika.

**Na het bezoek gaan we in de buurt nog iets drinken (eigen kosten)**

terug in Veurne rond 17.30

**Deelname: 12 euro (vervoer, toegang en gids) - met museumpas 5 euro**

**aantal deelnemers beperkt tot 25, met voorrang voor leden FV**

**inschrijven graag via [stekelorum@telenet.be](mailto:stekelorum@telenet.be) ten laatste 30 mei**

met de gewaardeerde steun van