

# De schat van Merkem

*en andere waargebeurde verhalen...*

voordracht door Ann Driessen, auteur  
ZONDAG 19 MAART 2023 | 10.00 uur

Erfgoedhuis *Bachten de Kupe*, Oostduinkerke



Ann Driessen vertelt het verhaal van Karel Balduck, horlogemaker-juwelier-koster in Merkem. Op 21 oktober 1914 vlucht hij voor de oorlog met Flavie en zeven kinderen. Net voor zijn vertrek begraaft hij een kistje met waardevolle voorwerpen - documenten en juwelen - in de serre van zijn huis. Een nare tijd breekt aan: het gezin moet dikwijls verhuizen, Flavie wordt ziek, dochter Paula sterft en de zonen Michel en Jozef moeten naar Frankrijk. Vanaf juni 1916 keert het tij. Karel en Flavie huren een huis in Haringe en openen een winkel: Karel herstelt uurwerken, Flavie verkoopt juwelen. Zonen en dochters komen terug naar huis, het gewone leven herneemt langzaam. Begin 1918 vraagt Karel aan de militaire overheid de toelating om zijn schat te gaan zoeken. Die krijgt hij. Op 15 maart 1918 stapt hij van Oostvleteren naar Merkem. Merkem is één grote puinhoop, maar na vier jaar vindt hij zijn kist!



Chris De Hollander en Ann Driessen met de schatkist en het dagboek uit WOI. © Benny Proot

Toegang: leden FV: 2 euro; niet leden: 5 euro  
inschrijven graag via [stekelorum@telenet.be](mailto:stekelorum@telenet.be)

met de gewaardeerde steun van











Alle foto's © Françoise Monserez